

KAART 1940-1945 BIJ DE APP VAN DE HOOP EN VREESROUTE



Vlaggen halfstok

Op Zaterdag 23 September a.s. zullen duizenden deelnemers aan de onthulling van het monument in het voormalig P.D.A. om half drie in een stille tocht trekken van de Koningin Wilhelminalaan bij het station naar de Laan 1914.

Ook thans wordt de zelfde weg gevolgd als destijds de gevangenen moesten afleggen n.l. Koningin Wilhelminalaan - Prins Hendriklaan - Regentesselaan - Prinses Juliana - P. C. Hooftlaan - Dacostaplein - Pieter Bothlaan - Vondelplein - Kapelweg - Borneoplein - Appelweg - Kamp Laan 1914 (Boskamp).

Aan de bewoners van de langs deze lijdensweg staande huizen wordt verzocht zoveel mogelijk van 14.00 tot 17.00 uur halfstok te vlaggen.
De aandacht wordt erop gevestigd, dat iedere belangstellende welkom is en zich uiterlijk tot half drie bij de stoet in de Koningin Wilhelminalaan kan voegen.
Toegangsbewijzen worden niet uitgegeven.

dagblad voor amersfoort 22-09-1950



20 Schuilplaatsverleners Monument (Eric Claus)



- historische hoofdroute gevangenen van Station naar Kamp Amersfoort
- onderbreking als gevolg van Rondweg Zuid
- aanvullingen / omleiding onderduikersroute